

Izřan Izřan

Riffijns-Berberse verzen

Izřan Izřan, Riffijns-Berberse Verzen, 2015

Tekst: Mayssa Rachida

Transcriptie en vertaling: Khalid Mourigh

Cover tekening: Mohamed Abettoy

Drukker: Wöhrmann print service

Dankwoord

Een aantal mensen heeft een bijgedrage geleverd aan de vertaling. Deze personen wil ik op deze plek bedanken. Ten eerste wil ik de schrijfster Mayssa Rachida bedanken. Daarnaast heeft de dichter, schrijver en muzikant Mohamed Chacha mij geholpen bij het vertalen van een aantal verzen. Als laatste wil ik Ahmed Boudihi bedanken voor zijn hulp. Uiteraard is alleen de vertaler verantwoordelijk voor de fouten.

Lezen van het Tarifiyt Berber (Tmazight)

Er zijn verschillende manieren om het Tarifiyt Berber te schrijven. In Marokko heeft men een aantal jaar geleden besloten het Tifinagh te gebruiken voor het standaard-Tamazight. In Nederland is in 1997 al een standaardspelling voor het Tarifiyt afgesproken op basis van het Latijnse alfabet (de standaardspelling van Cadi Kaddour). De hier gebruikte transcriptie is een gewijzigde versie daarvan. In de lijst hieronder staan de letters die in uitspraak afwijken van de Nederlandse uitspraak. Ik heb voorbeelden uit andere talen genomen om de uitspraak te illustreren. Daar het Arabisch veel klanken heeft die overeenkomen met het Berber heb ik die voor het gemak bijgevoegd.

Medeklinkers

t	=	de Arabische ث 'tha' of de Engelse 'th' in 'thing'.
d	=	de Arabische ذ 'dhal' of de Engelse 'th' in 'this'.
c	=	de Arabische ش 'shin' of de ch van 'chef' in het Frans.
g	=	de Arabische ك 'gaf' of de g van 'go' in het Engels.
h	=	de Arabische ه 'ha' of de h van 'hello' in het Engels.
j	=	de Arabische ج 'djim' of de j van 'jour' in het Frans.
ε	=	de Arabische diepe keelklank ع 'ayn'. De hoofdletter is Ε.
γ	=	de Arabische غ 'ghayn' de hoofdletter is Γ.
q	=	de Arabische ق 'qaf'
ṣ	=	de Arabische ص 'sad', een emfatische s.
ḍ	=	de Arabische ض 'dad', een emfatische d.
ṭ	=	de Arabische ط 'ta', een emfatische t.
ḥ	=	de Arabische diepe keelklank ح 'ha'
x	=	de Arabische خ 'kha' de Nederlandse g als in 'goed'
ṛ	=	een emfatische tongpunt r, zoals in het woord <i>ṛebbi</i> God
r	=	Als de 'r' volgt op de 'a, i of u' wordt hij meestal niet uitgesproken in de centrale Rif, behalve als er weer een 'a, i of u' op

volgt. Als de 'r' niet wordt uitgesproken, klinkt hij als een 'a', daardoor wordt *ar* > *aa*, *ir* > *ia* en *ur* > *ua*. We schrijven bijvoorbeeld *acar* 'steel!' maar spreken *acaa* uit. We schrijven *aḥenjir* 'jongen' maar zeggen *aḥenjia*. We schrijven *aɛrur* 'rug' maar zeggen *aɛrua*. Maar we spreken de 'r' wel uit in *ari* 'schrijf' (omdat er een klinker op de 'r' volgt).

ř = Deze letter was oorspronkelijk een 'l'. In de centrale Rif wordt deze klank altijd als een 'r' uitgesproken. Voorbeelden zijn *ayyuř* 'ezel' en *imeddukař* 'vrienden'. De hoofdletter wordt zo geschreven Ř.

Klinkers

- i = Zoals de 'i' van 'ik'.
- u = Zoals de 'oe' van 'oefen'.
- a = Zoals de 'e' van 'echt'.
- e = Zoals de eerste 'e' van 'gedwongen'

De culturele context

Izʿran bestaan normaliter uit rijmende verzen van twee regels (zogenaamde distieken), maar kunnen ook uit vier regels bestaan. De inhoud van een *izʿri* (enkelvoud van *izʿran*) staat op zichzelf. Naast deze korte verzen bestaan er ook langere *izʿran* zoals het gedicht *Ddhar Ubarran* (De Berg Abarran) over de Riffijnse oorlog tegen de Spanjaarden. *Izʿran* worden traditioneel gezongen op verschillende gelegenheden. Tussen de verzen door wordt altijd het typische Riffijnse refrein *a ya řalla ya řa, a ya řalla buya* gebruikt. Hoewel de term *izʿran* in veel Berbertalige gebieden wordt gebruikt, is het gebruik van het *řalla buya* refrein beperkt tot de centrale Rif (Hart, 1976). De gezongen verzen geven de zanger een manier om zich te uiten in het dagelijks leven. Het zijn vooral vrouwen die *izʿran* zingen. Tijdens het uitvoeren van de huishoudelijke taken, tijdens het water putten, tijdens het hoeden van de geiten en tijdens het houtsprokkelen worden de *izʿran* gezamenlijk of individueel gezongen. Zij vormen een uitlaatklep en een middel om het dagelijks leven te becommentarieren. De geschiedenis, de actualiteit, de (onbereikbare) liefde, het lot, God, al deze onderwerpen komen terug in de verzen. Veel *izʿran* gaan over migratie. In het begin van de twintigste eeuw, toen de eerste *izʿran* werden opgetekend door buitenlandse geleerden, was de migratie naar Algerije vaak het onderwerp. Later werd *Aliman* (Duitsland, oftewel West-Europa) veelal genoemd.

De belangrijkste gelegenheden waar *izʿran* worden gezongen zijn feesten. Vooral op bruiloften, maar ook tijdens besnijdenisfeesten worden de *izʿran*, begeleid door een *adjun* (soort tamboerijn) en eventueel een *gembri* (een soort gitaar), vaak gebezigd. Hoewel *izʿran* zingen typisch een vrouwelijke activiteit is, is er geen enkele regel die zegt dat mannen geen *izʿran* kunnen zingen. Zij doen dit dan ook regelmatig, voornamelijk op bruiloften. Op deze gelegenheden vormen

vrouwen en mannen aparte groepen die elkaar middels de *izʕan* toezingen. Daarnaast bestaan er professionele zang- en dansgroepen, de zogenaamde *imedyazen* (troubadours) die optreden bij feestelijke gelegenheden. Deze geheel mannelijke muziekgroepen bespelen muziekinstrumenten, zoals de *tamja* (rietfluit) en de *adjun* (tamboerijn) en zingen daarbij *izʕan* en andere gedichten. De *izʕan* zijn ontstaan in de traditionele rurale Riffijnse samenleving. De plek die de *izʕan* innemen is door de urbanisering en de emigratie naar Europa veranderd. Dat betekent echter niet dat zij hun rol in de moderne Riffijnse samenleving hebben verloren of dat dit culturele erfgoed verloren is gegaan. Integendeel, *izʕan* vormen vandaag de dag een dynamisch onderdeel van de Riffijnse maatschappij. De traditionele omgeving waarin de *izʕan* worden gebezigd mag deels zijn veranderd, dat neem niet weg dat er ieder jaar nieuwe liedjes verschijnen, vaak elektronische muziek, waarin de *izʕan* worden gezongen. Zo worden de *izʕan*, onder invloed van de rock- en popmuziek in een nieuw jasje gestoken (Merolla, fc.).

Deze uitgave

In deze uitgave treft de lezer een aantal *izʕan* aan dat is opgetekend door de Riffijnse schrijfster Mayssa Rachida El Marraki. De schrijfster is geboren en getogen in Ben Teyyeb (Aït Oulichek). Toen zij twaalf jaar oud was, begon zij gedichten te schrijven. Deze schrijfster en dichteres is als één van de weinige Riffijnse vrouwen actief op het gebied van de Riffijnse literatuur. Zij heeft meerdere dichtbundels en korte verhalen op haar naam staan. Haar eerste dichtbundel *ewc ayi turjit inu* (Geef me mijn droom) verscheen in 1999. Zij begon in die tijd ook in Amazightalige kranten in Marokko en Algerije te schrijven. De tweede dichtbundel *ashinhen izʕuran* (Het zuchten van de wortels) verscheen in 2004. Vervolgens publiceerde zij een verhalenbundel genaamd *izerman n tadjest* (de donkere vlechten).

Ook is zij enige tijd redacteur geweest van het literaire tijdschrift *tifawin n arrif* (de lichten van de Rif). Daarnaast stelt zij de Riffijnse orale literatuur op schrift. De hier verzamelde *izřan* zijn afkomstig uit haar publicatie *izran izran* (verzen, verzen) uit 2009. Het origineel bestaat uit zes overkoepelende thema's, te weten verzen over de liefde, het huwelijk, verraad, de islam, de geschiedenis en overige. In deze uitgave zijn alleen de *izřan* over de liefde, het huwelijk en verraad opgenomen. De *izřan* in dit boekje zijn opgetekend uit de monden van acht vrouwen in de leeftijd tussen de 50 en 105 jaar. De vrouwen komen allen uit het gebied van de Aït Oulichek (Ayt Uřic), de centrale Rif.

De vertaling

In de vertaling is geprobeerd zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke betekenis van de *izřan* te blijven. Daarom is er geen rekening gehouden met het oorspronkelijke rijm dat de vertaling aanzienlijk zou compliceren. De *izřan* zijn oorspronkelijk geuit in een bepaalde culturele context. De spreekster kan naar lokale dingen refereren, zoals plaatsnamen of personen. Verder spelen bepaalde lokaties een belangrijke rol in het dorpsleven. Zo is de autoweg de plek bij uitstek waar de jongens en meisjes van het dorp elkaar tegenkomen en waar de verboden liefdes ontstaan. Kennis van de lokale cultuur is dus onontbeerlijk om (een deel van de) *izřan* te begrijpen. Aan de andere kant bieden de *izřan* een uitgelezen mogelijkheid om (een deel van de) Riffijnse cultuur te leren kennen.

Khalid Mourigh, Januari 2015

Izřan n lhubb

Verzen over de liefde

Siy ayi dd fus nnem s řeahed ad tmenniy,
d cem war yargiben x wuř inu fenniy.

A ya řalla yemma dewřey am lhawa,
dewřey am řciyeđ i di tezři řalawa.

Abrid n minadur arenyen as di tiru,
i necc yeccin bunarjuf min iruřen i řeđu?

Meelik war ggwidey yemma-m ad xafem tru,
a cem csiy a cem ggey deg wanu.

A ya win i diha řřf it idd ad as nyars,
řamayen n umuni war tt iřidi řemmars.

Nniy as arwař mun akidi, tenna ayi cek d aqeddac,
nec nwiy arriđa, nettat tenwa řemřac.

Reik me jouw hand, ik hoop op een verbintenis
Jij weet niet wat er zich in mijn lijdend hart afspeelt.

O lieve moeder, ik ben als de wind geworden,
ik ben als het papier geworden waar snoepjes in zitten.

De weg naar *minador*¹ is verbreed,
Ik ben verliefd, wat gaat het mijn vijanden aan?

Als ik niet bang was dat jouw moeder om je zou huilen,
zou ik je meenemen en in een put gooien.

Pak diegene daar, we slachten hem,
na twee jaar verkering heeft hij haar nog niet aangeraakt.

Ik zei: word mijn vriendinnetje. Ze zei: je bent onbetrouwbaar.
Ik wilde alleen maar verkering, zij wilde alleen maar trouwen.

¹ Minador is een straat in de stad Al Hoceima.

Yewta paṣiyu x ubrid n tṭumubin,
ityiř as nnubiya ad as tt idd yawi řeewin.

A lḥub nni negga yeffy ayi d anuri,
elik ggiy tafunast iři cciy ayi.

Sseedy aṛṛadiyu x weysum inu d iyeṣṣ,
yenna yi wedbib d lḥubb i dayes.

Inn ay min cem yuyin manis ikka zzin nnem?
Inn ay min cem yuyin tbeddred řiyyam nnem?

D cem iřa yedjan d tattefaḥt n iyezran,
d cem iřa yedjan d taziri jar yetran.

D cem iřa yedjan d zzin n nnwawař,
meḥař uriy isem nnem x wafar n řecjur.

Hij wandelde langs de autoweg,
denkend dat een vriendin hem zal komen aanwaaien.

De liefde tussen ons is op niets uitgelopen,
als ik een koe had genomen, had ik karnemelk gedronken.

Mijn vlees en botten gingen onder de scanner,
de dokter zei: de uitslag is verliefdheid.

Hij zei: hoe komt het, waar is je schoonheid gebleven?
Hij zei: hoe komt het dat jouw dagen zijn veranderd?

Jij was als een zwemster in het wilde water,
jij was als de maan tussen de sterren.

Jij was de mooiste van alle bloemen,
jouw naam heb ik op de bladeren aan de bomen geschreven.

Urjiy cem di řemnam s ddfin d acemřař,
ttrahed a tewđid x řejruf n řebħar.

Ssbař ssbař a tin řeqned uca ad irah,
ssbař ssbař aya tin uř a uca ad ifarħ.

Zegg wami tessyeřyed izřan nnem ixřa đđcar inu,
kuřci irah tyezmed uř inu.

Cekk tennid řeib necc ugiy a t iniy,
purki cekk d ahebbuj war kidec temęariy.

Nnan as ideef isdeef it arrendan,
wełlah war t iseddeef yar wawař n yewdan.

Ařray ařray nnem xs ayi niy carh ayi,
kuřci degg ufus nnem ttu y ayi niy fekkar ayi.

Ik heb van je gedroomd met je witte jurk,
je stond op het punt van een rots de zee in te springen.

Heb geduld, jij daar, de verveling gaat wel over,
heb geduld, jij daar, het hart zal blij worden.

Sinds jij geen *izʿran* meer zingt, is mijn dorp verlaten,
alles is weg en je hebt mijn hart verwond achtergelaten.

Jij uitte de kritiek die ik niet wilde uiten,
want jij bent een dommerik waar ik niet mee wil concurreren.

Zij zeiden: hij is afgevallen door de ramadan,
bij God, hij is afgevallen door het geroddel van de mensen.

Beslis maar: heb me lief of haat me.
Jij beslist: vergeet me of denk aan me.

Yexs icem wuř inu war ggiy bu řeřsab,
war dayi ityiř lřubb nnem i necc umi ya yectab.

A ya řalla yemma mammec dayi temsar?
Ssensey di bařa iccat xafi wenzar.

Ɛeeybent ayi llif nnant ayi d ařidar,
jjent ayi a t awyey a t arrey d akidar.

Ɛeeybent ayi llif nnant ayi d aqeccar,
jjent ayi a t awyey a t arrey d řmençar.

A taddart tameqqrant war dji qqaren t i řeswar,
qqaren t i bab nnes mařa netta d akidar.

Dewřey am ufiřu Ɛla sibbat nnem,
mařa teyřared ayi řebbi d ařsib nnem.

Mijn hart verlangde naar je en ik had het niet kunnen dromen,
ik had nooit gedacht dat jouw liefde mij zou toekomen.

O lieve moeder, wat is er van me terechtgekomen?
Ik heb buiten in de regen geslapen.

Ze bekritiseerden mijn lief, ze zeiden dat hij mank liep,
als ik met hem mag trouwen dan maak ik een hengst van hem.

Ze bekritiseerden mijn lief, ze zeiden dat hij kaal was,
als ik met hem mag trouwen dan maak ik een zaag van hem.

De grootte van een huis wordt niet bepaald door de muren,
maar door de grootte van de eigenaar.

Door jou ben ik zo dun als een touw geworden,
als je mij bedriegt, zal de Heer je straffen.

Ikfa am zeg imeṭṭawen war cem itimen ḥedd,
i meḥař d awařen war ɣarsen bu řhedd.

Wciy am řeahed s ufus inu afusi,
tejjid ayi di řeedab i řebda d aneqsi.

Ixs icem wuř inu ixs icem zi temzi,
mayemmi dayi tejjid tejjid ayi da weḥdi?

Tejjid ayi temhafiɣ amacnaw abuhaři,
mayemmi dayi teggid aweddi yamenni?

Ddeiy cem ɣar ařebbi rami dayi tenkařed,
ad ieeddeb wuř nnem řami dayi tenkařed.

Subiḥa tamezyant tehwa dd a tayem,
řebbi yewc am zzin taddut nnes tewzen.

Houd op met huilen, niemand gelooft je,
zoveel woorden, ze houden niet op.

Ik heb jou mijn woord gegeven, met mijn rechterhand beloofd,
nu lijd ik, voor altijd ben ik verloren.

Mijn hart begeert jou van kinds af aan,
waarom heb je me verlaten, zo alleen gelaten?

Je hebt me dwalend achtergelaten, als een gek,
waarom heb je me dat aangedaan?

Ik heb bij de Heer geklaagd omdat je me ontkende,
opdat Hij jou hart straft omdat je me ontkende.

De jonge Subiha kwam water putten,
God heeft jou schoonheid gegeven, haar lichaam is evenwichtig

Sseqsiy tet x umuni tenna ayi war zemmaɾey,
ad as tt inin i baba ayyaw ad ayi iney.

Baba-m waxxa yeqseḥ necc a kides ɣamarey,
min ɣa yegg aṛebbi necc a zzayes qebṛey.

Abrid n tṭumubin aṛṛbiɛ ssa d ssa,
bulanṭi degg ufus nnec ndeh mani texsed.

Sidi ɛṛi n Naḍur a lmarsa n teḥramin,
ad iṣebbar ṛebbi uṛ inu meskin.

Maṛa cem d taṛefsa necc d aɛisawi,
ad am kksey ssem a t keyyfey d ssebsi.

A seṛɛet x yejdi uṛ inu itarjiji,
a ya ṛalla yemma ruḥey dayes d asizi.

Ik vroeg haar verkering, zij zei: ik kan niet.
Mijn vader zal het te weten komen, hij zal me doden.

Ook al doet jouw vader moeilijk, ik waag m'n kans,
wat God ook brengt ik zal het accepteren.

De autoweg, gras hier en daar,
het stuur in de hand, rijden maar.

Sidi Ali in Nador, haven vol met meiden
Moge God mijn hart geduld schenken.

Als jij een slang bent, ben ik een *Aisawi*²,
ik zal jouw gif afpakken en het als kif oproken.

Mijn waren op het zand, mijn hart beeft,
o lieve moeder, ik ben al mijn opbrengst verloren.

² De Aisawa zijn soefi's die vaak rondtrekken als troubadours.

Iḍes walu walu a tebriy s kukayin,
min xafi icedden tinni n cayaṭin?

A ya řalla yemma a yemma ynu qeṭṭiy,
iwdan ssawařen di ddat inu tesriy.

A hwa dd a llif hwa dd teřt iyyam war cek zriy,
iwdan d jjuhala war tifeṣ wi ya dd wessiṣ

A llif inu meřceṣ ḍea kidi ṭṭaleb
ttaksi i di ya raḥeṣ uyac a tenneqřeb.

Kilu n ssukar a llif ma d awař,
a llif lemlayen dinni ig iqqim řḥař.

Yewc ayi txadent d tazdat am ufiřu,
inna ayi gg it degg fus nnem d taṣennant i muřu.

Ik kan de slaap niet vatten, ben verslaafd aan cocaïne,
wat heb ik toch met al die werken van de duivel?

O mijn lieve moeder, ik val steeds meer af,
de mensen praten zoveel en mijn lichaam hoort alles.

Kom naar beneden m'n lief, ik heb je drie dagen niet gezien,
de mensen zijn achterlijk, ik kan niemand naar je toe sturen.

O mijn liefje, ik ben al getrouwd, smeeek een wijze
dat de taxi waarin ik vertrek zal verongelukken.

Een kilo suiker dat is het punt niet,
schatje, die miljoenen daar loop het op stuk.

Hij gaf me een ring zo smal als een draad,
Hij zei: doe hem om je vinger, zodat alle Moren³ hem zien.

³ *Moro* is het Spaanse woord dat door Marokkanen wordt gebruikt om op een denigrerende manier naar mede-Marokkanen te verwijzen.

Yewc ayi txadent d tazdat am usennan,
inna ayi gg it degg fus nnem tayennant i yewdan.

Tarwem a tejjem llif inu ad iru,
awyem as ca n zzin minzi dayi ya yettu.

Funara tazizawt yarecmen s sqelli,
a tt ggey x uzedjif ad yebbuhri muru.

Ad hwiɣ Nnaɗur ad saryey tifawin,
aqa c lhub nnec igga ayi tiyufawin.

Necc d mami ynu nemney negga maɗu,
netta iħarrem taɗa necc ħarmey anu.

A yemma ma d wa d anu n waman di wɗiy?
A yemma ma d wa d lhub i xef cemɗey deɛqey?

Hij gaf me een ring zo smal als een doorn,
Hij zei: doe hem om je vinger, zodat alle mensen hem zien.

Kijk uit, laat mijn lief niet huilen,
Breng hem een schoonheid, zodat hij mij kan vergeten.

Een blauwe hoofddoek versierd met spikkels,
Ik doe hem om mijn hoofd, zodat de mannen gek worden.

Ik ga naar Nador en ontsteek mijn lichten,
jouw liefde heeft mij verstikt.

Ik heb mot met mijn lief, we hebben onenigheid,
hij vermijdt de bron, ik vermijdt de waterput.

O mama, dit is de waterput waarin ik gevallen ben,
o mama, dit is de liefde waardoor ik ben verbrand.

Ad raḥey ad qqimey mani yetyima netta,
ad xzarey uř nnes ma yettu y ayi ma ɛad itfekkar.

Ruḥey a tt xedbey nnan ayi ɛecra melyun,
necc war djiy d mmi-s n Klintun a yedji-s n dḍanun.

Temsar ayi akidem am ufareṭtu miskin,
itqarṛab yar tmessi war yessin mayen din.

A yetran n ujenna sennej i taddart ttrun,
raḥ ssiweḍ as ssram i ten dayi yettun.

Mucewwaf azirar iseywan n wanu,
a xafem adfey řehbes ɛamayen ki walu.

Mucewwaf azirar yar daxeř d nneɛneɛ,
ziyenta temřec neccin ɛad ndemmes.

Ik ga zitten waar hij altijd zit,
Ik ga kijken of zijn hart mij vergeten is of nog aan denkt.

Ik vroeg om haar hand, ze zeiden: tien miljoen.
Ik ben niet de zoon van Clinton, o dochter van Danone.

Dit is als het geval van de nachtvlinder,
die op het vuur afgaat en niet weet wat dat is.

O sterren die wenen boven de huizen,
doe de groeten aan degene die mij vergeten is.

Met je lange haren zoals de touwen van de waterput,
ik zou zo twee jaar de gevangenis in gaan voor jou.

Jij met je lange haar die naar munt ruikt,
ze is al getrouwd en ik begeer haar nog steeds.

A y acewwaf inu itmecsin di řejbub,
a řefqih n temziyda a zzayi tawyed ddhub.

Izřan n yiđa kuřci d řemeani,
ad iřebbar ařřebbi wenni war itefhimen ci.

Tsaεεat n uzeřmađ arr it ɣar ufusi,
d tenni d lεalamat i llif war ɣari ci.

Arwaḥ a nemeahed sadu wezru d ucař,
wen ixedeēen řeahed war ɣars bu wawař.

A řebḥar a řebḥar aɣarrabu sennej,
wi ɣa irahen aliman a leeziz a cem yejj?

Tasebnect tazeggwayt wellah war qqineɣ,
a yazufri n dđcar wellah war cek iwiyeɣ.

O mijn haren die worden meegenomen in de broekzakken,
imam van de moskee, je zult er nog op afgerekend worden.

De gedichten van tegenwoordig hebben een dubbele betekenis,
degenen die ze niet begrijpen, moge God hen helpen.

Doe het horloge van de linkerarm om de rechterarm,
dat is het teken dat ik geen lief heb.

Laten we onze beloftes afleggen in de begraafplaats,
degene die de belofte verbreekt is niet te vertrouwen.

O zee, o zee vol met schepen,
hoe kan ik nou naar Europa gaan en mijn lief verlaten?

De rode hoofddoek heb ik niet omgedaan,
en met de vrijgezel van het dorp ben ik niet getrouwd.

Aremman n ssefri di řeerasi yefři
ixs icem wuř inu war yari mayenzi.

A ssalamu elikum war xafi d yarri ředd,
neccin d seřeet war nticc awař i ředd.

A y aman n wanu d iřemmaden am nnda,
ayam n uęecci a řesbab n arriřa.

Ad rařey ad qqimey di tiři n uyudani,
a necc tezrid ayi tezrid mayen dayi.

Ad rařey ad qqimey di tiři n ssefsaf,
a necc tezrid ayi tecsid ayi tiweřřaf.

Ggiy řřenni itudum ineqqes,
řeib nni tennid itawed ayi dd iteqqes.

O rijpe granaatappel in een omheinde boomgaard,
mijn hart begeert jou, maar ik heb de middelen niet.

Salam ulaykum, niemand antwoordde,
wij zijn van het soort dat geen beloftes maakt.

O water uit de put, zo koel als dauw,
‘s middags water putten is het begin van de liefde.

Ik ga zitten in de schaduw van de vijgenboom,
jij hebt me gezien, jij hebt gezien wat er mankeert.

Ik ga in de schaduw van de boom zitten,
je hebt me gezien, je hebt mijn verschijning opgemerkt.

Ik heb henna opgedaan die druppelt en vervaagt,
de kritiek heeft me bereikt en die doet pijn.

A ya llif inu sadu ssenyan ibedd,
a buřeib n uqemmum inni y as a xafi yenhed.

A ya llif inu a buřenquq,
zeema nniy ac awi dd řbaquq.

A ya llif inu a y anemřah,
zeema nniy ac awi dd ddellah.

Mařa truřed alıman řebbi war dac isemmeh,
tejjid řeqer inu deg ubrid iseyyeh.

Mařa truřed alıman gg ayi di řbar nnec,
awi dd arriyalu emmař d řejbub nnec.

Ijj n nnhař d tıaxxi ijj n nnhař d ajedjab,
wi dac ya dd isemřen a mami di ředab?

O mijn lief die onder de lantaarnpaal staat,
vertel hem dat hij zijn grote mond moet houden.

O mijn lief, met je grote bult,
ik had je toch gezegd neem pruimen mee.

O mijn lief, o wat ben je een lieverd,
ik had je toch gezegd neem watermeloen mee.

Als je naar Duitsland gaat, zal God het je niet vergeven,
mijn gedachten zullen over de weg verspreid zijn.

Als je naar Duitsland gaat, vergeet me dan niet,
neem een cadeau mee, vul je zakken.

De ene dag een pak, de andere dag een *jellaba*,
ik kan je de pijn niet vergeven.

ɛlik mři tedjid d ddfin x ddat inu,
mami ad tesřed i mařra min iqqar wuř inu.

A řemřac imetcec netta iggwar s řhes,
ɛqeb dd a llif ɛqeb dd řeahed a cek ifelles.

ɛayarent ayi teħramin s lħubb d aɛezri,
wenni i ya tedja temyart i xef dayi inđar ařebbi.

A yemma ħenna x zzin war dayi ca,
a yenna ayi qebřey cemm nnehřa.

A řeahed nni newca deg umrabeđ ihedmen,
a Mamuc taħellut d wenni akidem d iteffyen.

A xuya llif inu a taneqqit n uyur,
yar tenɛac n tmeddit kk dd xafi a nuyur.

Als je een jurk om mijn lijf was,
dan had je kunnen horen wat mijn hart zegt.

Hij trouwt zomaar en loopt dan geruisloos rond,
komt terug mijn lief, de belofte zal je verraden.

De meiden koppelden mij aan een jonge vrijgezel,
maar degene op wie ik ben gevallen is al getrouwd.

O mijn God, wat ben ik toch lelijk,
hij zei dat geeft niet, ik wil je toch wel.

De belofte die wij hebben afgelegd bij de oude graftombe,
o kleine Mamuc, dat is precies de juiste voor jou.

O mijn lief, druppel van de maan,
kom om twaalf uur langs, dan lopen we weg.

Min nniy war ttruy seεεa yessru y ayi,
icsi dd maliṭa inna ayi semḥ ayi.

Ad ttruy ad ttruy wi ya řqiy a t ssruy,
mami leeziz inu i ma εad a t ttuy?

Kkiy sadu wuṛtu ḥesbey tifrāy nnes,
meřqiy ak llif min iru wuř nnes?

A Mamuc taḥellut řqa ayi dd yar waḥit,
agřa n baba tecc itt d icemsan n qawit.

Mamuc taḥellut řqa ayi dd yar tenεac,
agřa n baba tecc it tejjid ayi d ameεεac.

A řmicc n wezřaf itařyen kulumiṭ,
mami leeziz inu a nnimiru waḥit.

Ik wilde niet huilen, maar toch liet hij me huilen,
Hij pakte zijn koffer en zei: 'het spijt me.'

Ik zal huilen en iedereen die ik tegenkom laten huilen,
hoe kan ik mijn lieve schat vergeten?

Ik liep onder de vijgenboom en telde de bladeren,
ik kwam mijn lief tegen, hoeveel heeft zijn hart niet gehuild?

O kleine Mamuc, ontmoet me om één uur,
je hebt mijn vader's bezit als pinda's opgegeten.

O kleine Mamuc, ontmoet me om twaalf uur,
je hebt mijn vader's bezit opgemaakt en ik moet nu bedelen.

O vuurwerkpijl die een kilometer hoog reikt,
mijn liefje is zeker nummer één.

Taqmijjat n llilun fiṛu iḍeffar uma-s,
necc d mami ynu ntawy tt d ulabas.

A tsææet n uzeṛmaḍ ar itt yar ufusi,
lhub nni n ssbaḥ arr it yar uæecci.

A taddart tacemṛatc swiy atay nnes,
ṛeuqbar yar yimaṛ ad awyey bab nnes.

Mami leeziz inu a yabṛiwen n temceṭt,
mami akidec asari akidec anecceṭ.

Awi y ayi a baba tin yenna ayi war yarney tizemmar,
meḥaṛ mma newca d tmenyat baba-s ad aney iḥeyyar.

Cem teswid atay teqqimed di ṛehna,
necc min xafi yekkin ma ggur a xafi yeḍda?

Het nylon overhemd, de ene draad na de andere,
mijn lief en ik hebben het goed voor elkaar.

Plaats het horloge van de linkerarm om de rechterarm,
Liefde in de morgen wordt liefde overdag.

Ik heb thee gedronken in het witte huis,
ik hoop dat ik volgend jaar de eigenaar trouw.

O mijn lieve schat, met zijn wimpers als kammen,
mijn lieve schat, met jou kan ik wandelen en plezier hebben.

O vader, regel haar, hij zei: dat kunnen wij niet,
hoeveel (geld) we ook geven, haar vader zal nog meer vragen.

Jij hebt thee gedronken en leeft nu lekker,
maar zal wat mij is overkomen ooit overgaan?

Ɛdu dd a mami ynu Ɛdu dd ben Ɛellali,
basura a temmet lhubb nney a yarni.

Min cciy d iɛumad war ten ccin ineḥbas,
teqqar ayi yemma lhubb n ḍḍcar taṛk as.

Kkarey thellaley thellaley i yetran,
thellaley i mami ḥuma akidi yennam.

Mami leeziz inu azṛu yezziticiz as,
netta yexs ad yawi arriḍa yemma-s tugi y as.

Beddey di tewwart yenna ayi dd a mnwaḍar,
yenn ayi dd a tateffaḥt itnennan s rxaḍar.

Ɛayarent ayi teḥramin umi wyey imesɛi,
tameḥmit n tmaṛṛaqt d tenni d amensi.

Kom maar langs liefje en schroom niet,
het afval zal verdwijnen, onze liefde zal groeien.

Ik heb zoveel klappen gehad, zelfs meer dan gevangenen,
mijn moeder zegt dat ik de liefde uit het dorp moet vermijden.

Ik stond vroeg op om voor de sterren te zingen,
om voor mijn lief te zingen zodat hij alvast kan wennen.

Mijn lieve schat, hij is zo ontzettend zielig,
hij wil met zijn liefje trouwen, maar zijn moeder weigert.

Ik stond in de deuropening, hij zei: o jij daar met je bril,
o jij daar, appeltje dat langzaam aan het rijpen is.

De meiden bekritiseerden mij omdat ik een sloeber trouwde,
een schoteltje erwtensoep, dat is ons avondeten.

Ɛdu dd a mami ynu Ɛdu dd d tayennant,
ma war yark bu řexbar tiedawin min nnant.

Tɛeyyb ayi yemma-c mami ynu mayenzi?
Ma ad ac taři ya yetran a dd tawi taziri?

Kkiy dd yar temziyda ufiy tteřba munen,
ttemcaraɛen x mami ynu xsen a t nyen.

Mami leeziz inu a ya lhawa n řřbah,
mařa tennid řeib řebbi war dac isemmeh.

Řalla yemma cemɗey řalla yemma deɛqey,
řalla yemma dewřey d taɛejjajt ad ɗwey.

A mitayen u xemsin tefrina di teysart,
mami leeziz inu war iħesseb taxessart.

Kom langs liefje, kom opzettelijk langs,
weet je dan niet wat mijn vijanden hebben gezegd?

Je moeder heeft me bekritiseerd, mijn lief, maar waarom?
Zal ze naar de sterren klimmen en de volle maan voor je halen?

Ik liep langs de moskee en zag de Koranleerlingen bijéén,
ze spraken over mijn lief die ze wilden vermoorden.

Mijn lieve lieverd, als de ochtendbries,
als je kritiek levert, zal Allah het je niet vergeven.

O lieve moeder, ik ben opgebrand, ik ben verbrand,
o lieve moeder, ik ben als opwaaiend stof geworden.

De mercedes 250 remde op de helling,
mijn liefje heeft lak aan schade.

A y aḷimaniya umi yunuḍ ssřek,
a řeemar n yemma-c muḥař ma ad isellek.

Mami leeziz inu x uqemmum n ssarij,
necc cciy tisennařt cekk truḥed lxarij.

Mami leeziz inu a nnwař n řumaetic,
rewweḥ dd a wma rewweḥ dd, aḷiman ma yesy ic?

Nnan as tessqada tibratin ta di ta,
ssqadiy tent u labas yriy i manaya.

Yenna ayi ad am ggey min war dam yeggi baba-m,
ad am ggey ttesriḥ a traḥed aḷiman.

Taharkust tacemřatc i dd yusin zi wejda,
mami ead d amezyan yegga tididi waha.

O Duitsland dat omringd wordt door prikkeldraad,
je moeder zal waarschijnlijk niet lang meer leven.

O mijn liefje bij de monding van de vijver,
ik heb een haak in mijn keel, jij bent geëmigreerd.

O mijn liefje, bloeisel van een tomaat,
kom toch terug naar huis, heeft Duitsland je soms gekocht?

Ze zeggen: zij stuurt brieven, de ene na de andere,
ik stuur ze zeker, ik heb ervoor gestudeerd.

Hij zei, ik doe voor je wat zelfs je vader niet heeft gedaan,
ik regel voor je dat je naar Duitsland kunt.

De witte schoen is afkomstig uit Oujda,
mijn schatje is echt nog jong, hij is alleen wat lang.

Ad ɣaɣey ad sseqsiy ttaɣeb di wejda,
ad as iniy lhubb ma yetyima řebda?

Ad ɣaɣey ad sseqsiy ttaɣeb di ttemsaman,
ad as iniy arriɗa ma yetyima deg ixsan?

Mami leeziz inu itawi tt idd u labas,
yekk dd jar idurar itceecie am řkas.

Beddey di tewwaɣt řayiy ɣar miɗar,
řayiy i mami ufiy t din ɛad d ameɣdar.

Yeqqs ayi uzedjif qqney as řɛamar,
tamcunt n mecciki teks ayi tawi ɛumar.

Yeqqs ayi uzedjif qqney as řcemmun,
tamcunt n mecciki teks ayi tawi mimun.

Ik ga het aan een Koranstudent in Oujda vragen:
duurt de liefde eeuwig?

Ik ga het aan een Koranstudent in Temsaman vragen:
vestigt de liefde zich in de botten?

Mijn lieve schat, die kan er wel wat van,
hij liep tussen de bergen door, stralend als een glas.

Vanuit de deuropening riep in naar Midar,
ik riep mijn geliefde, maar hij studeerde nog.

Ik had hoofdpijn en wreef er zwarte peper op,
dat kapsoneswif wil mijn Omar afpakken.

Ik had hoofdpijn en wreef er komijn op,
dat kapsoneswif wil mijn Mimoun afpakken.

Iwa ya llif iwa tufid aṛṛay nnec,
tiwyed řbarrani tejjid dḍcar nnec.

Ɛlik yari melyul u neṣṣ,
řebɛad n yiwɗan ad asen qqḍey lisanes.

Ɛlik yari melyul u ci,
řebɛad n yiwɗan ad asen qqḍey timessi.

Yenn ayi baba lḥubb a dam ggiy,
ssawařen di řeqhawī necc war areṭṭiy.

War tzemmed a tewced melyul di ddat inu,
muɛessa ad tiřid mami d azyen inu?

Ini yas a dd iqaṛṛeb niy ad yewc i rexsart,
a dd iqaṛṛeb ulımani innumen taxessart.

Nou mijn lieve schat, je doet wat je wilt,
je bent met een vreemde getrouwd, je bent je dorp vergeten.

Als ik anderhalfmiljoen had,
dan had ik een aantal mensen met benzine in brand gestoken.

Als ik een miljoen en nog wat had,
dan had ik sommige mensen in brand gestoken.

Mijn vader zei: deze jongen die ik heb geregeld,
in de cafés wordt er over gepraat, dat kan ik niet hebben.

Je kunt geen eens een miljoen aan mij besteden,
hoe denk je dan mijn wederhelft te kunnen zijn?

Zeg dat hij moet komen anders kan hij vertrekken,
dan zal de Duitser komen die veel meer kan uitgeven.

Yenn ayi a mami inu ɣarɣmey xafem alıman,
uɣa d necc a mami ynu dewɣey xafek d asiwan.

Ad wɗiy di řebɣar ad wcey i řemwaj,
ad wɗiy x aɣɣida wenni xef cciy jjaj.

Wi yexsen ad yini yini yecsi řeeram degg fus,
mami ynu itexs ayi war dayi bu wemnus.

Uɣřen iwdan nnan war ufin min nnan,
lłah mana řeyyar di nnwar n benneeman?

Taddart n maṃi inu war teggwij war tudis,
taddart n ucekkam tus ayi dd x uyezdis.

Maṃi leeziz inu x webrid n řecraşı,
bedd dd qibař inu d tayennant i řyaci.

Hij zei: o liefje ik verbied je naar Duitsland te gaan,
maar ik zal je achterna vliegen als een wouw.

Ik val in de zee en ga met de golven mee,
ik val voor de liefde, waar ik glas voor heb moeten slikken.

Als iemand wil praten, praat maar en steek de vlag uit,
mijn schat heeft me toch lief, dus het kan me gestolen worden.

De mensen zeggen zoveel, ze hebben geen gespreksstof meer,
wat kun je nou veranderen aan een klaproos?

Het huis van mijn lief is niet ver en niet dichtbij,
het huis van de verklikkers bevindt zich hier naast mij.

Mijn lieve schat onderweg tussen de velden,
blijf even voor me staan, zodat de mensen je zien.

Mařa texsed a dayi tawyed mami assekwass a,
mařa teqqimed ař imař muřar ma ayi tafed da.

Tessek ayi yemma di ctatu n buseyyar,
yus dd uęeffan issufey dd dayi řewar.

Ařebbi ma ad ęwey ařebbi ma ad arsey?
X lřubb umi war t iwiye.

Lřubb lřubbayen yemsebda x ařrebba,
dayes lřubb n řemřac dayes lřubb n arriřa.

Yus dd unexřab yeqqim degg usqif,
kkar a tarewřed a zzin řřrif.

Yenna ayi ad cem qessey am wenni iqessen fiřu,
am wenni yessekken ameřřar řar ccekwila ad iru.

Als je met me wilt trouwen, dan dit jaar mijn schat,
volgend jaar zul je me hier waarschijnlijk niet meer aantreffen.

Mijn moeder heeft me door een zeef geduwd,
en alsnog heeft die slechterik opmerkingen.

God moet ik vliegen, God moet ik landen?
Ik ben niet met mijn liefde getrouwd.

De liefde, dubbele liefde is verdeeld in vier:
de liefde van het huwelijk en de liefde van de verliefdheid.

Hij kwam mijn hand vragen en ging zitten in de voorkamer,
ga maar lekker naar huis, mijn lieve schat.

Hij zei: ik ga je snijden als een stuk touw,
als een kind dat naar school is gestuurd en begint te huilen.

Tira n tteřba qa war dayi hezzent,
tira n arrebba ad ayi sbuheřyent.

A řalla tamziyda ad am ĥencey ttařf,
a ĥenna ynu ad awyey ijj umudrus idarf.

Yenna yi ad swey a di turut nnem,
war yedji d aman i eecqey arezzuy řebhut nnem.

De voorspelling van de heiligen doet mij niets,
echter mijn lot zal mij gek maken.

O moskee, ik zal je zijmuren witten,
O mijn lief, ik trouw een lieve schoonheid.

Hij zei ik wil drinken uit je handpalmen,
maar eigenlijk wil ik geen water, maar jouw schoonheid.

Izřan n tmeyra
Verzen over bruiloften

A ya muřay nney tasabunt ifuřen,
taqebbiř n nneenaē iyemyen jar wanuten.

Irarent a titeffařin ayrar a d řhenni,
a ya muřay nney muřay tthami.

A ya muřay nney muřay řhiř,
řami teggid urar ma teci dd ttesriř?

Muřay nney a y azedjid,
ssbař řxar a nnwar n jjdid.

A muřay nney zi mřitc i dd iřaya,
iřaya dd x ubarrad řkisan aqa-yen da.

A ya muřay nney sadu řkaži yeřęes,
min isarbar d řkas n watay a t ixedjeř.

Onze bruidegom, wat een fris zeepje ben je,
zoals een bosje munt dat tussen de waterputten groeit.

Spelen jullie maar appeltjes, het is vandaag henna-dag,
o onze bruidegom Touhami.

O onze bruidegom, een echte bruidegom,
heb je wel toestemming gevraagd voor je bruiloft?

Onze bruidegom, onze koning,
goedemorgen, nieuwe bloem.

Onze bruidegom roept vanuit Mellilia,
hij vraagt naar de theepot, de glazen zijn er al.

O onze bruidegom die onder het raam ligt te slapen,
alle glazen thee zal hij zelf betalen.

Řalla tasřit nney mayemmi tetru yemma-m?
A teqned aħezzam a temmuded xafes izeřman.

Řalla tasřit nney a ya řefnař n jjdid,
tecsi dd bandira a tt tayeř řar ujedjid.

Řalla tasřit nney tasebnect iyarsen,
mammec řa dd tafed iřewsan awi xafsen.

Řalla tasřit nney am tnayen ibuyas,
aqqa řarem ayetma-m daysen ayrad d uyiřas.

Řalla tasrit nney teqqim di řemraħ,
nnan am ayetma-m mařra a kidem nraħ.

Neccin aqa nus dd s uħarreb d ugeēēed,
mařa din ca n zzin ini yas ad ibeēēed.

O onze bruid, waarom huilt je moeder?
Je hebt je riem omgedaan en je haarlokken eraan gebonden.

O onze bruid, o nieuwe olielamp,
ze heeft de vlag om de koning gehangen.

O onze bruid met je verscheurde hoofddoek,
accepteer je schoonfamilie zoals ze zijn.

Onze bruid is als twee riemen,
jouw broers zijn als een leeuw en een panter.

O onze bruid die in de binnenplaats zit,
jouw broers zeggen dat we allemaal met je meegaan.

Wij zijn al waaierend naar boven gekomen,
laat de schoonheid die zich daar bevindt vertrekken.

Wellah iŕa necca wellah iŕa neswa,
wellah iŕa yeqqim watay di ŝŝineyya.

A ya win řhemmet aqa yeggi tt
a muŕay nney netta yesdahedj itt.

A ya muŕay nney win ma d uma-c?
Sseny it idd x umuřur tegged t idd awarn ac.

War dd usiy ad irarey s mya uŕa s mitayen,
d tawmat inu i yari dd issekken.

Wellah iŕa necca wellah iŕa neswa,
wellah iŕa narra mezři di ddunect a.

Bismilla a nebda i minzi ya nebda?
Am wen yezwan aman am wen yeqqimen da.

Bij God wat hebben we gegeten en gedronken.
Bij God er is zelfs thee overgebleven op het dienblad.

He jij daar, je hebt je best wel gedaan,
onze bruidegom verdient het.

O onze bruidegom, is dat je broer?
Zet hem achter op je motor.

Ik kom geen honderd noch tweehonderd uitdelen,
mijn broeders hebben me uitgenodigd.

Bij God wat hebben we gegeten en gedronken.
Wij hebben het echt naar ons zin gehad op deze plek.

In naam van Allah laten we beginnen, maar waarmee?
Degenen die de zee zijn overgestoken en de achtergeblevenen.

Řalla tasřit nney am wammiwen n temceřt,
cemm yennumen asari cem yennumen anecceř.

Řalla tasřit nney a nneenaē isekkwan,
aqa yarem ayetma-m i dam yeggin ccan.

Fřan n wayefřan a y aman unessis,
a sseed a yařebbi umi yewca yessi-s.

Fřan fřan yenya yedřa di fas,
a sseed umi yeena a sseed umi dd itas.

Fřan fřan a di řřumubin nnes,
ařdat n lwalidin ak uyezdis nnes.

Wellah iřa newy itt nehřa y ademmem,
newy itt s ddraē nney nehřa y ajemmeř.

O onze bruid, met je wenkbrauwen als kammen,
Jij houdt van reizen en je houdt van gezelligheid.

O onze bruid, jij dure munt,
jouw broers hebben jouw eer hoog gehouden.

Onbekende man, o water uit een bronnetje,
wat een geluk hebben diegenen die zijn dochters trouwden.

De onbekende man is ingestapt en uitgestapt in Fes,
de zijnen mogen zich gelukkig prijzen.

Hij heeft iemand in zijn auto zitten,
en de voorkeur van zijn ouders aan zijn zij.

Bij God, ik ben met haar getrouwd zonder te veel moeite,
ik heb het zelf geregeld, zonder geklaag.

Řalla tasřit nney geɛɛed iři nnem ajenna,
yedji-s n yaryazen war dayes timenna.

A najim n ɛellal a di tmuřt n bari
yeffud ic wuř inu amenn yeffud ayi.

Muħammed aw řħajj yeɛdu dd zi řkebdani,
řxedmet war ixeddem řexras nnes itaři.

Musetfa aw řħajj icuqq dd di miɖar,
icuq dd di benneɛman yuři dd ad inewwar.

Bismilla a nebda leklam a t nseyyar,
leklam a t nessuyes am waman n wenzar.

Bismilla a nebda mammec as ya nini řux?
Ini mac ma tennid a ya nqaři n řxux.

O onze bruid, wees zo trots als een pauw,
jij bent een dochter van echte mannen en daarmee basta.

O Najim zoon van Allal die in Parijs vertoeft,
mijn hart is dorstig naar jou, zoals het naar karnemelk dorst.

Mohamed de zoon van de Hadji is via Lkebdani gekomen,
hij werkt niet en zijn kosten stijgen alsmaar.

Moestafa de zoon van de Hadji is door Midar heengereden,
dwars door de klaprozen heen die in bloei staan.

In naam van God zullen we het woord verspreiden,
we zullen het woord verspreiden als regenwater.

In naam van God wat zullen we nu zeggen?
Het maakt niet uit wat je zegt, o abrikozenstek.

Bismilla a nebda am wi yebdan lba,
am wi yebdan ddsas i temziyda a tt ibna.

Bismilla a nebda am wi yebdan alif,
am wi yebdan ddsas i temziyda n arrif.

Bismilla a nebda i mammec as ya nini,
ini mac ma tennid aya řhebb n tini.

Bismilla a nebda ɛad war nebdi zi ca,
a neyzar ma ntawy itt dd niy war tt idd ntiwi ca.

Bismilla a nebda cciṭan a t nessexza,
a t nessek zi tewwařt a t narr ɛla bařra.

Bismilla a nebda i mux as i mux as?
Ini mac ma tennid a tazdat n tefřas.

In naam van God beginnen we, zoals met de letter B,
zoals we de fundering leggen onder een moskee.

In naam van God beginnen we, zoals met de letter A,
zoals we de fundering leggen onder een Riffijnse moskee.

In naam van God beginnen we, maar wat zeggen we dan?
Zeg maar wat je wilt, o dadeltje.

In naam van God beginnen we, we zijn nog niet echt begonnen,
we kijken aan of we het kunnen of niet.

In naam van God beginnen we, we vervloeken de duivel,
door de deur sturen we hem naar buiten.

In naam van God beginnen we, maar hoe dan?
Zeg maar gewoon iets, met je smalle gezichtje.

Bismilla a nebda aṛebbi ad isehheṛ,
leklam a t nessuyes am waman n wedfeṛ.

Bismilla a nebda bismilla a nenteq,
bismilla a nekkes zegg wuṛ nney axeyyeq.

A wc ayi dd atcun nni ad cehharey xwaṛi,
necc εad d tamezyant ad arrey mezṛi.

Abrid n benṭeyyeb issun s uqayas,
manis dd ya yeεdu muṛay d yayetma-s.

Aya muṛay nney ndar xak aseṛham,
aqqa din ayetma-c i kidec ya yeṛhan.

Aṛebbi a tejjed fṛan ṛebda yeddar,
ḥuma war itidef muṛu ad iḍebbar.

In naam van God beginnen we, Hij zal het vergemakkelijken,
we verspreiden het woord, zoals smeltende sneeuw.

In naam van God beginnen we, in naam van God spreken we,
in naam van God verwijderen wij de droefheid uit ons hart.

Geef me die tamboerijn, ik maak gewag van mijn ooms,
ik ben nog jong, ik wil mij uitleven.

De weg naar Ben Tayab ligt bezaaid met grind,
waar moeten de bruidegom en zijn broers langs?

O onze bruidegom, doe je boernoës uit,
je broers zijn er om voor je te zorgen.

God laat hem voor altijd leven,
zodat andere Marokkanen niet over ons zullen heersen.

Ɛellal n bumedyen cenna mařa yexdem,
cenna mařa yudef Ƴa řbit war itif řhem.

A wc ayi dd atcun nni icedden s ifiřan,
ad iniy mařa min Ƴari d izřan.

I ma d wa d tifassin i ma d wa d tiđarin?
D wa d taqemmunt iqqaren tawařin?

A tiħramin nney axmi ccint ameřzi,
Ƴenjent uca Ƴenjent lłah Ƴenęer temzi.

A Ƴa muřay nney a fiřu n jjuħař,
min teggid i baba-c ař ami cekkk icehħař?

A Ƴa muřay nney mabruk aseggwas a,
meħař d uraren zriƳ war dji am wanita.

Allal zoon van Boumdian, hij verdient het te werken,
hij verdient een huis zonder problemen.

Geef me die tamboerijn die met touwen aan elkaar zit,
ik zing alle verzen die ik ken.

Wat een handjes en wat een voetjes,
hij is het mondje dat lieve woordjes zegt.

Het is alsof onze meiden cipresbladeren op hebben,
zing maar verder, moge God de jeugd vervloeken.

O bruidegom, o parelketting,
wat heb je gedaan dat je vader je zo prijst?

O bruidegom, gefeliciteerd dit jaar,
deze bruiloft is het best van allemaal.

A ya muřay nney yenna tt uca yenna tt,
yesya kuřci d jjdid bandira d tacemřatc.

A ya muřay nney buřmunyu yareyyec,
umi yenna yawař ma tyiř awem ifeyyec?

A ya muřay nney a c iěudj ařebbi,
amenn iěudja řeeram n nnbi war iweřři.

A ya muřay nney aya nnwař n tteffař,
farřen ac lwalidin mařra wi da ifarř.

Řalla tasřit nney i muřay d tateffařt,
am tfuct i dd igeeden x idurar d tazeggwayt.

Řalla tasřit nney řalla s n tesřatin,
cenna mařa tenya di mitayen u xemsin.

Onze bruidegom heeft het echt gezegd,
hij heeft alles nieuw gekocht, en de witte vlag uitgehangen.

Onze bruidegom, met je ongekamde haren,
toen hij sprak, dachten jullie dat hij toen opschepte?

Onze bruidegom, moge God je verheffen,
zoals hij de onwankelbare vlag van de Profeet heeft verheven.

Onze bruidegom, bloesem van de appelboom,
jouw ouders zijn blij evenals alle aanwezigen.

Onze gerespecteerde bruid, het appeltje van de bruid,
zoals de rode zon die opkomt boven de bergen.

Onze gerespecteerde bruid, de bruid der bruiden,
zij verdient het om in een Mercedes 250 te stappen.

Mitayen u xemsin izewwqen s nnwawar,
muřay d amezyan i meřař icewwar.

Ssiřyem ccefcaf ad igeēēed Ƴar yetran,
deřqent i třiwřiwin ad nqeřeen imejjan.

A tiřramin nney Ƴenjent idd di řemrař,
awyent idd x tesřit x ccejjařt n tteffah.

Deřqent i třeřwřiwin a yessi-s n uđewwar,
a εad war εqireƳ i řxar a n nnhar.

A yemma-s n tesřit war ttru bu ymeřřawen,
yedji-m egg itt qa tehna εemmarř tezra řhem.

Iwyent am dd řehdeyyet yessi-s n uđewwar,
necc řehdeyyet inu d lεud ad yesseřseř.

Een Mercedes 250, versierd met bloemetjes,
de bruidegom is jong en ontzettend knap.

Vuur het vuurwerk af, zodat het opstijgt naar de sterren,
en jubelt erop los, zodat de oren barsten.

O onze meiden, zingt in de binnenplaats,
zingt over de bruid, over de appelboom.

Jubelt erop los, o meiden van het dorp,
ik kan me zo'n een geweldige dag niet heugen.

O moeder van de bruid, huil geen tranen,
stel je voor dat je dochter eeuwig rust heeft gevonden.

De meiden van het dorp hebben jou een cadeau gegeven,
mijn cadeau is het klinken van de luit.

Muřay muřay nney iqarreb dd unebdu,
cchar n seba yiweđ dd aseggwas a war ieeddu.

Neccin degg wurar nnec a nekkes imezřan,
a necdeh a nirar d tayennant i yewdan.

A ya muřay nney taneqřect n zzitun,
urar aseggwas a ħsen zegg inni yeedun.

A ya muřay nney a řqařeb n ssukar,
neccin aqa nus dd a necdeh a nirar.

A ya muřay nney a yayeddu n nnwar,
cenna mařa igeeed cenna mařa yehwa dd.

A ya muřay nney a yadbar acemřař,
cenna mařa yirar di řweřt n wurar.

O onze bruidegom, de zomer is nabij,
de maand juli gaat erg lang duren.

Op jouw bruiloft gaan we ons uitleven,
we zullen opzettelijk dansen en spelen tussen de mensen.

O onze bruidegom, olijvenboompje
het feest dit jaar is beter dan vorige jaren.

O onze bruidegom, o suikerbrood,
wij zijn gekomen om te dansen en te spelen.

O onze bruidegom, o bloemstengel,
dat op en neer gaan siert hem.

O onze bruidegom, o witte duif,
hij verdient het te spelen op de bruiloft.

A ya muřay nney awi cwayt di řemřah,
ass a d ameqqran marřa a kidec tfarř.

Řalla tasřit nney tfarř s wuř nnes,
weřlah illa tiwi wen yarđa wuř nnes.

Řalla tasřit nney tiqebďin n arřemman,
farřen am lwalidin farřen am řa d iďewřan.

Řalla tasřit nney tiqebďin n lleccin,
farřen am lwalidin nfarř uřa d neccin.

Řalla tasřit nney am nnwarř n benneeman,
řfarř nnem yiziď wi zzayes řa yesxan?

Řalla tasřit nney a tmuřbiřt n tefřas,
wi cem řa yeacaren war cem itettu emmarř.

O onze bruidegom, loop over de binnenplaats,
dit is een grote dag, iedereen is blij voor je.

O onze bruid, haar hart is gevuld met blijdschap,
bij God, zij heeft degene gekregen die haar hartje begeerde.

O onze bruid, o stapeltje granaatappels,
jouw ouders zijn blij, evenals jouw schoonfamilie.

O onze bruid, o bundel sinaasappels,
jouw ouders zijn blij net zoals wij.

O onze bruid, o klaproos,
dit feest is zoet, niemand krijgt er genoeg van.

O onze bruid, met je mooie gelaatstrekken,
degenen die jou hebben ontmoet, zullen je nooit vergeten.

Řalla tasřit nney kuřci nnes icewwar,
a txadent n warey tus as dd di řeřbar.

Řalla tasřit nney wellah illa tehnid,
wellah illa tiwyed wenni tuya tennid.

Řalla tasřit nney taqedduřt n řdanun,
řebbi yewca am zzin wa dam t yewci s řqanun.

Řalla tasřit nney mebruk a wetcma,
neccin ntedęa akidem s řehna.

Řalla tasrit nney mabruk d amimun,
ncaęella ařray nnem ad imun.

Řalla tasřit nney a yazri y arifi,
bsařtem urar a tarred mezři.

O onze bruid, alles aan je is mooi,
de gouden ring past jou precies.

O onze bruid, bij God je hebt je rust gevonden,
bij God je bent getrouwd met degene die jouw hart begeerde.

O onze bruid, o yoghurtpakje,
God heeft jouw onbegrensde schoonheid geschonken.

O onze bruid, gefeliciteerd o zuster,
wij wensen jou tevredenheid toe.

O onze bruid, gezegend ben jij,
hopelijk komt jou toe wat jij wenst.

O onze bruid, o Riffijnse schoonheid,
gefeliciteerd met de bruiloft, zodat je je kunt uitleven.

Řalla tasřit nney ntedæa akidem,
tteiced ijj n tudart s řezz nnem.

Řalla tasřit nney a tcumæett yařeqqen,
ařebbi yewc am azri yařeqqen.

Řalla tasřit nney tanemraħt imeřħen,
tuğa tessbuheřyed iwdan i cem yessnen.

Řalla tasřit nney a talwizt n xemsa,
weļlah ima nezřa urar am wanita.

Řalla tasřit nney min dayes d aæeffan?
Aqemmum ideħħec d ladab aked yewdan.

Řalla tasřit nney geææed war teqwis,
i meħař zi řebæad umi tħaryed æeddis?

O onze bruid, wij bidden voor je,
jij leeft een eervol leven.

O onze bruid, o brandende kaars,
God heeft jou verblindende schoonheid geschonken.

O onze bruid, wat ben je mooi,
iedereen die je kent, heb je gek gemaakt.

O onze bruid, o gouden munt,
we hebben nog nooit zo een bruiloft meegemaakt.

O onze bruid, wat is er slecht aan haar?
Ze lacht en ze doet vriendelijk tegen iedereen.

O onze bruid, sta rechtop en buig niet,
je hebt al een heleboel mensen jaloers gemaakt.

Řalla tasřit nney am tnayen ibuyas,
ijjen dayes ayrad ijjen dayes ayıřas.

Řalla tasřit nney a talwizt n melyun,
mařra wi da dd yusin yařzem dayem aqemmum.

Bismilla a nebda cciřan ad ibeēēed,
a ęanim aziza di řeēřasi igeēēed.

Yeřmeř yeyzar war dd yecsi řxecc,
yeysi dd muřay nney x tyarřabutt ideřheç.

A ya muřay nney řkabus war t ikessi,
ikessi mařradura isruqqan timessi.

A ya muřay nney war nenwi manaya,
war nenwi a tegged urar aseggwas a.

O onze bruid, met haar twee riemen,
De ene met een leeuw, de andere met een tijger.

O onze bruid, o munt van een miljoen,
alle gasten zijn verbaasd.

In naam van Allah beginnen wij, de duivel zal ver weg blijven,
o groen riet dat fier overeind staat in de velden.

De rivier stroomde over, maar heeft geen vuil afgezet,
hij heeft de bruidegom meegenomen lachend op een bootje.

O onze bruidegom, die geen pistool draagt,
maar een mitrailleur die vuur spuwt.

O onze bruidegom, dit hadden wij nooit verwacht,
wij hadden niet verwacht dat je dit jaar zou trouwen.

A ya muřay nney butnayen tiḥuna,
icten n wafar n řward, icten n bibsi kula.

A ya muřay nney yenna tt uca yenna tt,
yecřa dd qutci d jjdid d bandira d tacemřatc.

A ya muřay nney war řesseḥ mařmiřa,
gg ařřay i yemma-c ařřebbi a xak iřađa.

A řeař nnec a muřay war zekkwa bu yeyřar,
aqa din ayiřas d wayrad iřehhar.

Awi dd adjun nni tuyā nniy nnehřa,
amcum a n wuř inu yugi a dayi yehna.

A tiḥramin nney a řehwed n lleccin,
a řehwed n nneeneε yuři dd ad inewwar.

O onze bruidegom die twee winkels heeft,
in de ene verkoopt hij rozen, in de andere Cola.

O onze bruidegom, hij heeft het al aangekondigd,
hij heeft een nieuwe auto gehuurd en een witte vlag.

O onze bruidgom, lik de pan niet af ,
gehoorzaam je moeder en God zal je zegenen.

Pas op bruidegom, steek de rivier niet over,
er bevindt zich daar een panter en een hijgende leeuw.

Geef me die tamboerijn, ik dacht dat ik hem niet nodig had,
maar dit verdomde hart kan geen rust vinden.

O onze meiden, als een sinaasappelboomgaard,
als een moestuin vol munt die opbloeit.

A ssalam uelikum a ššhab jjihett a,
a ššhab jjihett in mmarra d iwessura.

A ya muřay nney a nnwar n llubeyyet,
as ayi dd x uyezdis jj ddenya a temmet.

Muřay muřay nney iqarreb dd unebdu,
a cchar n seba yewwed dd sam a war ieddu.

Neccin degg wurar nec a nekkas imezran,
a necdeh a nirar d tayennant i yewdan.

Wa ya muřay nney taneqrect n zzitun,
urar n useggwas a hsen zegg yinni yedun.

A ya muřay nney a řqareb n ssukar,
neccin aqa nus dd a necdeh a nirar.

Salam ulaykum, o mensen aan deze kant,
de andere kant zijn allemaal oudjes.

O onze bruidegom, o bloeisel van bonen,
kom naast me zitten, de wereld mag vergaan.

O onze bruidegom, de zomer is genaderd,
juli is dichtbij, dit jaar wordt oneindig.

Op jouw bruiloft zullen wij feest vieren,
we zullen spelen en dansen, expres voor alle mensen.

O onze bruidegom, olijvenboompje,
de builoft dit jaar is veel beter dan vorige jaren.

O onze bruidegom, wat een suikerbrood,
wij komen eraan om te dansen en te spelen.

A ya muřay nney ay ayeddu n nnwař,
cenna mařa igeęęed cenna mařa yudar.

A ya muřay nney a yadbir acemřař,
cenna mařa yirar di řweřt n wurar.

A ya muřay nney awi cway di řemřař,
nhař a d ameqqran mařa a kidec nfařh.

A ya muřay nney mani tufid zzin?
Yewc ac t sidi ařřebbi d arđat n lwalidin.

A ya muřay nney a zzin d arifi,
zzin am wanita i mani řa yiři?

A ya muřay nney a řtebsi n řtawes,
wella ĥuma nirar wella i ma a netteř.

O onze bruidegom, o bloemstengel,
hij verdient het om naar boven en naar beneden te lopen.

O onze bruidegom, o witte duif,
hij verdient het te spelen op z'n bruiloft.

O onze bruidegom, loop over de binnenplaats,
dit is een grote dag, iedereen is verheugd.

O onze bruidegom, waar komt jouw schoonheid vandaan?
Die heeft God jou geschonken, je hebt je ouders trots gemaakt.

O onze bruidegom, een Riffijnse schoonheid,
zo een schoonheid vind je toch nergens?

O onze bruidegom, als een bord versierd met pauwen,
bij God, wij zullen spelen, wij zullen niet slapen.

A ya muřay nney a nneene d aƷeddu,
wełłah illa tenƷid řebɛad zi řeɛdu.

A ya muřay nney taddart d tameqqrant,
munen dd řehbab nnec munen dd řa d jjiran.

A ya muřay nney min teggid d wenni,
neccin aqa neƷ akidec řřbeħ d uɛecci.

A ya muřay nney awma inu sseɛd nnec,
wełłah illa tiƷyed tenni yexs wuř nnec.

Řalla tasřit nney min dayes d aɛeffan?
Aqemmum iɛehhec d ladab aked yewdan.

Řalla tasřit nney geɛɛed war teqwis,
i meħař zi řebɛad umi tħaryed aɛeddis.

O onze bruidegom, als rechtopstaande munt,
Bij God, je hebt een aantal vijanden omgebracht.

O onze bruidegom, het huis is zo groot,
jouw geliefden en burens zijn bijééngekomen.

O onze bruidegom, wat je ook doet wij vinden alles goed,
wij blijven hier van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat.

O onze bruidegom, o mijn broeder wat een geluk,
bij God, je bent getrouwd met degene die jouw hart verlangde.

Onze gerespecteerde bruid, wat doet zij voor kwaad?
Ze lacht altijd en doet beleefd tegen iedereen.

O gerespecteerde bruid, kom overeind, buig niet,
je hebt bij velen al de maag doen omkeren.

Řalla tasřit nney a tħalawit n melyun,
marřa wi da dd yusin yarřem dayem aqemmum.

Řalla tasřit nney taqedduħt n đđanun,
řebbi yewca-m zzin war dam t iwci s řqanun.

A tiħramin nney kkint idd řħewđ n lleccin,
a ya řħewđ n nneenee yuři dd ad inewwar.

Muřay igga arřaziq farřen ředcuř n arrif,
yegga axxam nnes ag beddu n řexrif.

A ya muřay nney a tiřřawin n uyur,
a tiřřawin n řbaz dd yařegben x nnađur.

Muřay igga urar dehcen dd yiwdan ssa,
dehcen ařami ufin imřec zi lħusima.

O gerespecteerde bruid, o snoepje dat een miljoen kost,
Iedereen hier geeft zijn ogen de kost.

O gerespecteerde bruid, o danoontje,
de Heer heeft jou schoonheid in overvloed gegeven.

Onze meiden zijn langs de sinaasappelboomgaard gekomen,
terwijl de moestuin met munt opbloeit.

De bruidegom heeft *araziq*⁴ gedaan, iedereen in de Rif is blij,
hij heeft zijn eigen huis al voor het begin van de zomer.

O bruidegom, met je ogen als de nieuwe maan,
met je arendsogen die Nador aanschouwen.

De bruidegom trouwde en mensen waren verbaasd,
verbaasd dat hij met iemand uit AlHoceima trouwde.

⁴ Dit is een ceremoniële zang waarmee de bruidegom wordt begeleid als hij naar de bruid toe gaat.

Muřay mařa inna t war dayes bu řefyac,
izzudj ařami yiwi yedji-s n bni buęeyyac.

A ya muřay nney cenna mařa yenna,
a yiwi dd tasekkurť zi đđcar n buęerma.

Mabřuk tasřit nney i dd yusin zeg imzuren,
tęess ħuma a tsmun arrif d iqeřęeyyen.

A taddart n tesřit a bandira teħdeq,
menęac incaęellah řfarĥ a da yexřeq.

A tasřit teqqar as a suyetma rubiy,
a suyetma teqqas ayi taddart mani tca ttawiy.

De bruidegom spreekt zonder op te scheppen,
hij zwoer dat hij een meid uit Beni Bouyach zou trouwen.

Onze bruidegom, hij kan oprecht zeggen
dat hij met een patrijs uit *Buɛerma* is getrouwd.

Van harte onze bruid die uit *Imzouren* komt,
zij kreeg het voor elkaar de Rif en de *Guelaia*⁵ te verenigen.

Het huis van de bruid met zijn donkere vlag,
volgend jaar wordt hier feestgevierd.

De bruid zegt ‘o zusters, ik ben ontroerd.’
Ik ben verdrietig om het huis waarin ik vertoefde.

⁵ De Guelaia of de Iqeɛeyyen zijn Riffijnen die in het gebied rondom Nador wonen.

Izřan n ucekkem

Verzen over verraad

Abrid n ṭṭumubin ixes a xafi yenḥedd
a ya řalla yemma min ssexsarey i ḥedd?

Seḅea n timsayasin mkuř icten d aṛcem nnes,
seḅea n icekkamen mkuř ijjen d awař nnes.

Wellah ḥuma teqqimed d aṛrbie n umessuci,
fus war cem itekkes řmař war cem iheddi.

Ṭewwařey ad nyey x ifadden n x̣rumu
a yawařen n yiwdan qeřben ayařrabu.

A ya nnwar n tmannaṭt x iyeddimen,
řami tca yetca d llif tca ead war das dd nniden.

Ad hwiḃ nnaḍur ad hwiḃ caḥuti,
ad hwiḃ d tayennant i muřu icarh ayi.

Het einde van de autoweg is bereikt,
O lieve moeder, wat heb ik de mensen aangedaan?

Zeven armbanden, elke met een eigen versiering,
zeven verklikkers, ieder met zijn eigen verhaal.

Bij God, je zult als het gras op braakliggend land blijven,
de hand zal jou niet plukken en het vee zal jou niet grazen.

Ik wil graag bij *Kromo*⁶ op schoot zitten,
het geroddel van de mensen heeft de boot doen kapseizen.

De windebloem overwoekert de oevers,
toen hij mijn lief was, trok hij nog geen aandacht.

Ik ga naar Nador zonder mijn hoofddoek om te doen,
expres voor al de Marokkanen, ze haten mij toch al.

⁶ Kromo is de naam van een Spaanse buschauffeur die vanuit de Rif naar Melillia reed.

A yawařen n yewdan qeřben ayařrabu,
muessa d necc d cekk a xuya mami ynu.

A yawařen n yewdan qeřben amuřur ikmeř,
muessa d necc d cekk a butimmi tengeř.

Yenna as a tt nejj war tt ntiwi,
a tt nejj i ccencuna ticti d lealawi.

Řebħar muřawessit meħař yiwi d iwdan?
Imcumen a icekkamen ugin a din wdan.

Cekkem ay acekkam cekkem uřa dayi,
aqa ead a temted ad tinid semħ ayi.

Ay acekkam inu acekkam n zzawaj,
aqa ead ad temted ad ac ssun jjaj.

Het geroddel van de mensen doet boten kapseizen,
laat staan wat ze tussen ons hebben aangericht.

Het geroddel van de mensen doet motoren verongelukken,
laat staan wat ze ons aandoen, jij met je zwarte wenkbrauwen.

Hij besloot haar te laten, niet met haar te trouwen,
zij is alleen geschikt voor de tamboerijn, spelen en dans.

De Middellandse zee heeft zoveel mensen verzwolgen,
behalve die verdomde verraders, die weigeren erin te vallen.

Verklik maar verklikker, verraad mij ook maar,
jij zult ook nog sterven en om vergeving vragen.

O mijn verrader, verrader van het huwelijk,
jij zult sterven op een bed van glas.

Ad raḥey ad qqimey degg ubrid i kaṛṛusa,
wenni yexsen řeib yallah a nkumasa.

A řalla tamziyda ad am ḥencey řemsid,
a ḥenna inu a tecsidi acekkam zegg ubrid.

Necc i tca yetcan d tawaṛdit n lagar
iqabeř ayi ucekkam iṭṭarraṛ ayi nnwaṛ.

A ya musejjala aya mixemṛawen,
a tectidi awař inu tɛawded t i icekkamen.

Nnan as yewdan tin teqqim tceṭṭ,
kenniw ma tzemmarem as i wneccet?

Ad řaḥey ad qqimey a di řweřt n imendi,
iwdan nnan as ijjen war tt itiw.

Ik ga midden op de weg zitten voor de wagon,
degenen die willen roddelen, kom maar op!

O moskee van me, ik verf jouw binnenkant,
alsjeblieft, als je de verklikkers maar uit de weg ruimt.

Ik was als een roos op het station,
maar de verklikkers hebben mijn bladeren afgesneden.

O bandrecorder, met al je draden,
je neemt mijn woorden op en vertelt ze aan de verklikkers.

De mensen zeiden: 'zij is overgebleven.'
Jullie weten niet eens wat gezelligheid is.

Ik ga zitten te midden van het graanveld,
de mensen zeiden dat niemand met haar zal trouwen.

Taddart n mami ynu yennuqaṛ as dd ufiyaṛ,
yennuqaṛ as dd ucekkam ticekkamin ctaṛ.

A yacekkam inu i min dac itarin?
Tarint ac řemeasi yar aṛṛebbi lealamin.

A yacekkam inu ma ttaři yac ccehṛiyya?
I ma d ṭṭumubin i ma d ṭṭiyyara?

A muṛu teḥsabey t am ucaṛ n webrid,
am wen yennan řxar am wen yennan řeib.

Iwdan d iṣeffanen ḥda qbeṛ ma a tejra
jaṛṛbey tekka xafi amenn war yedji ca.

Iwdan d isebḥanen cfa yam zeg ixarṛiqen,
yinni zzayem yiraren ḥadar d iṣeffanen.

Het huis van mijn lief is omringd door slangen,
door verklikkers, mannen en vrouwen.

O verklikker, wat wordt er voor jou bijgehouden?
Jouw zondes worden bijgehouden voor God.

O verklikker, krijg je loonsverhoging?
Krijg je een auto of een vliegtuig?

Marokkanen beschouw ik als de aarde langs de weg,
zowel degene die goed spreekt als degene die kwaad spreekt.

Mensen zijn slecht, pas op anders loopt het fout af,
ik heb het meegemaakt, alsof er niets aan de hand was.

Mensen zijn goed, genoeg van al die leugens,
degenen die jouw bedrogen hebben, zijn wellicht slecht.

Ad irarey ad irarey aqa yi ɛad d amezɣyan,
a tt ggey d tayennant i řebɛad n yewdan.

Abrid n ssahili war yars bu rħedd,
icekkamen wesɛen mana lħub ya yegg ħedd?

Min yuyin acekkam itenneɗ i wurtan?
Ma d lħub war yufi niy iqɗa s ddexxan?

Abrid n minadur marra d tifawin,
imcumen a n icekkamen ggin ayi tiyufawin.

Acekkam iqqazen tisarfin di řeydes,
ttaľabey i řřebbi a din iwɗa weħdes.

Cekkem a yacekkam barreħ di lidaɛa,
a yum lqiyyama yar ařřebbi a nemsedɛa.

Ik speel zoveel ik wil, ik ben nog jong,
ik doe het opzettelijk voor bepaalde mensen.

De kustweg is eindeloos,
maar er zijn veel verklikkers, hoe kun je nou verkering krijgen?

Wat is er met de verklikker dat hij bij de vijgenbomen hangt?
Heeft hij geen liefde gevonden, of zijn zijn sigaretten op?

De weg naar Minador is volledig verlicht,
die verdomde verklikkers benauwen mij.

O verklikker die voorraadkelders in de diepte graaft,
ik smeeek God hem daarin te laten vallen.

Verklik maar verklikker, roep het om in een uitzending,
op de Dag des Oordeels zullen wij tegenover elkaar staan.

Geraadpleegde Literatuur

Hart, David M. (1976). *The Aith Waryaghar of the Moroccan Rif: An Ethnography and History*. Viking Fund Publications in Anthropology, no. 55. Tucson: University of Arizona Press.

Merolla, D. Rif: la littérature. In: *Encyclopédie Berbère* (fc.).